

## Üçüncü Türle Aşırı Yakın İlişkiler

Gökyüzündeki yıldızları seyreden mağara adamından, yüzlerce ışık yılı uzaktaki gezegenleri gözetleyen metropol adamına... İnsanoğlu sonsuz bir merak ve aşkla hep o anı hayal etmiştir; dünya dışı akıllı bir canlıyla kurulacak ilk temas anını. Bu hayalini de mağara duvarlarından, piramit sütunlarına, kil tabletlerden PC tabletlere kadar bulduğu her yere yazıp çizmiş, resmetmiştir.

Fakat insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen bu gayretinin arkasındaki tek neden hayallerini ölümsüzleştirme arzusu değildir.

Bu aynı zamanda tarih boyunca süregelen küresel bir tahmin oyununun gereğidir. Her insan, kendine tanınan hayat süresi içerisinde tanıklık edemeyecek olsa bile bir gün elbet yaşanacağını düşündüğü kozmik buluşmanın nasıl gerçekleşeceğini öngörmeye çalışmıştır. Tüm o ilkel mağara resimleri, karmaşık hiyeroglifler, çılgın kehanetler, kalın bilimkurgu romanları, özel efekt şaheseri filmler dünyayı değiştirecek o güne bahis oynayan birer tahmin kuponudur aynı zamanda.

Daha doğrusu kuponuydu! Çünkü o gün geldi ve tüm kuponlar yattı. Binlerce yıldır milyonlarca insanın kurduğu milyarlarca hayalin hiçbiri ilk temasın gerçekte nasıl yaşandığını tahmin edemedi.

Yaklaşamadılar bile!

Binlerce yıldır milyonlarca insanın kurduğu milyarlarca hayalin suya düşmesi, suya düşen bir dikkörtgenle başladı.

Evet, uzay gemisi daire şeklinde bile değildi, dikkörtgendi. Karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan sıkıcı bir dörtgen.

O sırada Egemen Öztekin, Beşiktaş-Kadıköy vapurunun kış güvertesinde parmaklığın yanında, denize nazır oturuyordu. Gözbebeklerine Boğaz manzarası aksetmiş olsa da, aslında tek gördüğü son sevgili aday adayı Funda Şentürk'ün silüetiydi. İstanbul'u dinliyor gibi görünüyordu ama bu da bir yanılgıydı, Egemen ne martıları, ne dalgaları, ne de vapur düdüklarını işitiyordu, kulaklarında yankılanıp duran tek ses Funda'nın "Ayrı dünyaların insanlarıyız" sözüydü. Bu sözle ilk defa

karşılaşmıyordu Egemen. Başka bir sevgili aday adayı da aynı cümleyi kurmuştu zamanında. Egemen'in aklı bu iddiaya o zaman da, şimdi de pek yatmamıştı. Bir kere, önerme kendi içinde birçok defa çelişiyordu. Ayrı dünyalara ait olmaları, henüz akıllı yaşamın olduğu başka dünyalar keşfedilmediğine göre imkânsızdı. Diyelim farklı dünyalar var, e o zaman ikisinin de insan olması, yani aynı canlı türüne mensup olmaları mümkün değildi.

*Acaba insan geninin meteorlar vasıtasıyla farklı gezegenlerden gelmiş olabileceği teorisini mi kastediyorlar? Bunu bir dahaki sefer sormalıyım.*